

Zondagsbrief

5^e jaargang, nummer 48

Zondag 28 april 2024

Kleur van de zondag: wit



Mededelingen

Kerkdienst

Deze zondag zal Alette van de Lagemaat, de nieuwe kerkelijk werker, in de kerkdienst in het ambt bevestigd worden in onze wijkgemeente ZuidWest.

We lezen op deze zondag in de Paastijd uit Johannes 15: de wijnstok en de ranken. Het gaat over de verbinding tussen God, Christus en zijn volgelingen. Die verbinding blijkt de liefde te zijn. Zonder dat kunnen we geen vruchten dragen. Een mooie boodschap voor ons als gemeente en voor Alette, die zich verbindt met ons als ZuidWest.

De kinderen in de kindernevendienst volgen het verhaal van David uit Bijbelbasics: David die het lef heeft de strijd aan te gaan met de reus Goliath.

Ds. Coby de Haan

Collecte Noodhulp Oekraïne

Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne.

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.

Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Via het programma Noodhulp van Kerk in Actie steun je inwoners en ontheemden in Oekraïne. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp mei of doneer online. Hartelijk dank voor je gift. Lees meer op www.kerkinactie.nl/oekraïne.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar de heer Henk Ubing.

Bij het bloemenstuk

De bloemengroep wenst Alette de kracht van de 'ware wijnstok' zodat zij als rank van liefde en trouw (klimop) vrucht dragen zal.

Aandacht voor elkaar

Nina van Zanten is de afgelopen jaren meerdere keren geopereerd. Ze moest nu opnieuw weer een hersteloperatie ondergaan. We hopen voor haar en haar gezin dat dit echt leidt tot verder herstel. We wensen Nina beterschap.

Theo Scheffer is afgelopen weekeinde onverwachts in de Gelderse Vallei opgenomen, vanwege wat vermoedelijk een leverinfectie is. Op dit ogenblik zijn de onderzoeken nog volop gaande. Een (in)spannende tijd voor Theo en Ria. Ons meeleven gaat naar hen uit.

Inrichting stiltehoek afgerond

Op de plaats die vrijgekomen is na de verplaatsing van de regietafel is nu de inrichting van de stiltehoek afgerond. In de afgelopen maanden is er heen en weer geschoven met mogelijke inrichtingen maar nu zijn we eruit. Mooi om daarbij te vermelden dat gebruik gemaakt is van de bankjes welke voorheen in de avondmaalsgang werden gebruikt. In die tijd werd het avondmaal nog gevierd aan lange tafels. Met indirecte verlichting hebben we de hoek opgelicht met de kaarsenstandaard uit Dresden als middelpunt.



Vakantie

Ik ben van 29 april tot 12 mei afwezig in verband met vakantie. Voor pastorale vragen is mijn collega ds. Loeki van der Laan beschikbaar.

Ds. Coby de Haan

Plek zat

Na de dienst nodigen we je graag uit om aan de knutseltafel die gebruikt is bij de kindernevendienst te komen kijken naar de gemaakte werkjes, of samen met de kinderen te kletsen en wat te drinken, of een praatje met de leiding te maken (die na de dienst de spullen opruimen). De tafel is dus niet opgeruimd, maar nog in gebruik voor- en met de kinderen. Van harte aanbevolen om aan te schuiven!



Iedereen in beeld

In de zondagsbrief van deze week en ook achterin de kerk vindt u de zevende editie van 'Iedereen in beeld'. Deze gaat deze keer over de Kindernevendienst. De komende tijd willen wij als team 'Iedereen in beeld' verschillende teams, commissies en groepen die actief zijn in onze kerk bezoeken en aan de hand van een korte reportage verslag doen van wat deze onmisbare mensen allemaal op de achtergrond doen om onze kerk draaiende te houden. Op deze manier hopen we in beeld te brengen hoe we samen kerk zijn.

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag



Hebben jullie de banner voor op de kerk al gezien? Graag nodigen wij als kerk andere gasten uit, die met ons aan de maaltijd willen gaan om samen de opmaat naar 80 jaar Bevrijding van Nederland te vieren. Daarom eerst een feestelijke dienst met aansluitend een heuse vrijheidsmaaltijd. Deze maaltijden worden door het hele land gehouden en je hebt eigenlijk alleen een locatie, gasten en helpende handen nodig. Als ZuidWest haken wij aan met een vrijheidsbrunch om 10.45 uur. Daarvoor neemt iedereen (zo mogelijk) wat te eten mee, om met elkaar te delen. Dit lekkers kan voor aanvang van de dienst

ingeleverd worden in het Trefpunt bij Tonny van Woerkom en haar team. Het verzoek is om dit zoveel mogelijk in bakjes te doen, die daarna weg mogen. Dit is logistiek even handig. We starten met een welkom voor Ton Keijman, muziek van Hans Kroon en een gedicht. Daarna is er aan de tafels is ruimte voor gesprek over wat vrijheid voor u/jou betekent. We eindigen informeel. Je kunt dus weg op je eigen tijd. Het is wel fijn als er wat helpers zijn voor het opruimen. Wil jij/u actief meehelpen? Heel graag, aanmelden mag bij mij (Loeki: 06-36086289).

Joodse begraafplaats

De Joodse begraafplaats aan de Parallelweg is, in verband met alle spanningen van de huidige tijd, op zondag 5 mei geopend voor bezoek. Mensen zijn welkom tussen 14 en 16 uur. Mannen dienen hun hoofd te bedekken. Keppeltjes zijn beschikbaar.

Jaap Krocké, coördinator van de begraafplaats

Patatje met de dominees

Samen eten & geloofsleren voor groep 6, 7 en 8.

Wanneer : donderdag 16 en 23 mei
Hoe laat : van 17.30 tot 19 uur
Waar : in het Trefpunt, Dennenlaan
Opgeven : ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl

We hebben al drie opgaven! Super, maar er kan nog meer bij. Dus nogmaals: heb jij of u een (klein)kind in groep 6, 7 of 8 dat zich betrokken voelt bij ZuidWest? Zet dan de bovenstaande data alvast in de agenda. Want dan is er 'patatje met de dominees'. Dit is een vorm van geloofsleren, waarin we dit keer op twee avonden van alles zullen ontdekken rond het thema 'Avondmaal'. Op zondag 26 mei gaan we ook samen met alle generaties Avondmaal vieren tijdens de kerkdienst.

Ds. Coby & ds. Loeki



Bijbel.com

Dit jaar komt er een vervolg op de serie bijeenkomsten Bijbel.com. Misschien kom jij niet zoveel toe aan bijbel lezen. Weet je hoe leuk en verrijkend het is om dit met anderen te doen? Samen je te verdiepen in de bijbel, jezelf en de ander?

We gaan drie avonden Bijbelverhalen lezen:

- Over de twee broers Jakob en Ezaü en hun familievete;
- Over Esther, kind van een balling in Perzië, die het volk Israël ternauwernood redt van de vernietiging;
- Over een Bijbelverhaal naar eigen keuze.

We stellen in Bijbel.com onszelf drie vragen: 1. Wat wil dit verhaal vertellen? 2. Wat zegt het mij? En 3. Hoe helpt het mij in de wereld van nu?

In Bijbel.com praten we niet alleen over de bijbel, we gaan er ook verder mee aan de slag! De data zijn: 23 mei, 30 mei en 6 juni. Tijd: van 20 tot 21 uur. Locatie: Petrakerk, Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan 5. Aanmelding en info: ds. Coby de Haan, drs.jdehaan@gmail.com, (06) 16 05 54 55.



Kijkcijfers zondag 21 april

Direct: 101 Opname: 71

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal

Elke maand brengen we met een kleine reportage vrijwilligers van onze wijkgemeente in beeld. Deze keer:

De Kindernevendienst

Wanneer de kinderen met elkaar de kerk verlaten voor de kindernevendienst, dan zijn ze voor de gemeenteleden die achterblijven niet meer in beeld. Deze 'Iedereen in beeld' brengt in beeld wat er achterin de kerk gebeurt tijdens de kerkdienst, wanneer de kinderen bij de kindernevendienst zijn en hoe mensen daar gedurende het hele jaar mee bezig zijn.



Een kindernevendienst

Het is eerste paasdag en we zitten met ruim twintig kinderen rond de lange tafel. Eigenlijk past dat niet, maar de twee leidsters Anouk en Marion moedigen kinderen aan om met z'n tweeën in een stoel te gaan zitten en met een paar krukjes erbij past het net. "Ik zag jou in het bos", vertelt een meisje dat dicht tegen Marion aanzit. "Oh ja, dat kan kloppen", zegt Marion, "ik was gisteren in het bos." Ze lacht vriendelijk naar het meisje.

Wanneer iedereen zit vraagt Marion: "Wat vieren we vandaag met het paasfeest?" "Dat Jezus is opgestaan", klinkt het uit de groep. "Jazeker en wat gebeurde er daarvoor?" Zo praten we de groep door het paasverhaal heen. Marion kijkt de kinderen steeds vriendelijk aan en spreekt ze met hun naam aan wanneer ze hen het woord geeft. Het lijkt of ze van alle kinderen weet hoe ze heten.

Het is maar een kort gesprekje, want niet voor alle kinderen is het boeiend. Een van de jongetjes zit zo te wiebelen dat hij met kruk en al omvalt en de

kleintjes dromen weg. Marion rondt gauw af: "Gelukkig is het paasverhaal niet alleen maar verdrietig en naar, want Jezus stond weer op!" Ze verwijst daarbij naar de plaat die voorin de kerk is getoond door het zondagskind. Daarop staat Petrus die het graf niet in durfde.

Op een laptop wordt het paasverhaal door de zandtovenaar vertoond en daarna wordt de groep in tweeën gedeeld. De kinderen die in groep 4 tot en met 8 zitten, gaan met Anouk een soort quiz doen. Er liggen verschillende soorten vragen op de tafels in het Trefpunt en die moeten de kinderen beantwoorden.

Aan de lange tafel blijven de jongste kinderen achter. Zij mogen een tekening maken of het kruis op Golgotha knutselen, met lange stroken papier. Alle kinderen gaan driftig aan de slag. Wanneer de kinderen bezig zijn vraag ik Marion waarom ze zich inzet voor de kindernevendienst. Ze begint een beetje te blozen. "Moet ik daar meteen antwoord op geven, of mag ik daar even over nadenken?" Maar voor ik kan antwoorden gaat ze verder. "Ik doe graag iets voor de kerk en hier heb ik talent voor. Bovendien vind ik het leuk



om te doen. En...", gaat ze verder, "kinderen hebben de toekomst. Ik wil ze graag een basis geven. Dat ze hebben ervaren dat het fijn is in de kerk. Dat

ze zich daar gekend weten en welkom zijn. Misschien raken ze als ze ouder zijn een poosje uit de kerk. Misschien dat ze toch op latere leeftijd dan op basis van deze ervaringen hier bij de kindernevendienst makkelijker weer terug komen."

Plotseling staat de koster in de ruimte. "Oh, het is alweer tijd!" De kinderen mogen de tekening meenemen om hem thuis af te kleuren. Eenmaal terug in de kerk gaan alle kinderen nog even mee met de leiding voorin de kerk. Daar vertelt Anouk wat we hebben gedaan en over Petrus die van alles durfde, maar niet het graf in durfde toen Jezus was opgestaan.

Niet alleen kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst verzorgt elke zondag een kindernevendienst. Maar dat niet alleen! Ze verzorgen de themalijnen voor de kinderen bij de verschillende jaarfases: de veertigdagstijd en de adventstijd. Maar ook organiseert het kindernevendienstteam bijvoorbeeld de bijeenkomst waarop de kinderen palmpasenstokken mogen versieren en het overstapmoment van de groep-achters naar de tieners, samen met Teens Together. Zo is er tussen de reguliere diensten ook altijd wat te doen.

Gelukkig is het team na de laatste wervingscampagne flink gegroeid. Nu moet de leiding weer tot



Inspirerend

Tijdens de vergadering op 16 april bespreken de teamleden van de kindernevendienst wat ze hopen te halen en brengen bij de kindernevendienst. Een aantal teamleden vertelt dat ze zelf in hun jeugd weinig of op een andere manier met de bijbel in contact zijn geweest. Zij vinden het werken met de kinderen rondom de bijbelverhalen inspirerend, ook voor henzelf. Door de ogen van de kinderen leren ze de verhalen weer opnieuw of op een andere manier kennen.

En waarom de leiding van de kindernevendienst zich inzet voor de kinderen in de kerk? Dat staat als een paal boven water: "De kinderen moeten kunnen voelen dat ze onderdeel zijn van de gemeenschap, onze kerkelijke familie. En dat ze dan huppelend meegaan naar de kindernevendienst, daar doen we het voor!"

Marije Stegenga



een team groeien. Op dinsdag 16 april was de eerste vergadering van het nieuwe grote kindernevendienstteam. Niet iedereen kon erbij zijn, gelukkig was het ook mogelijk om digitaal aan te sluiten.

Wilt u meeschrijven in ons team en zo ook gemeenteleden in beeld brengen, of wilt u ons uitnodigen? Stuur dan een mail aan Marije annastegenga@gmail.com of spreek ons aan:

Alice van Schuppen, Anëtte Bouwmeester-Wijnveen, Rick Tigelaar, Jaimy de Wit, Marije Stegenga